

Zeer geachte oud-leerling!

Na ons eerste oriënterende schrijven over het lustrumfeest, dat wij komende zomer met het Heldring College willen vieren, lijkt het ons thans tijd U nog wat praktische informatie te geven. Ten eerste willen we daarmee bereiken, dat U zich realiseert, dat dit een uniek feest wordt, waaraan U gewoon móet deelnemen en ten tweede, dat het tot U doordringt, dat een dergelijk feest niet plaats kan vinden zonder de financiële steun van de deelnemers. Ons voorlopige -hier beknopt weergegeven- programma voor de feestweek ziet er als volgt uit:

Dinsdag 17 augustus:

1. Officiële opening van het nieuwe gebouw, waarin het Heldring College de komende decennia zal huizen.
2. Luchtvaartshow met een of meerdere ballonnen; tevens ballonvaart door het internationaal befaamde echtpaar Boesman. Deze ballonvaart zal gecombineerd worden met een grootse vossenjacht door Heldringscholieren en andere enthousiasten.
De organisatie van deze ballonvaart is nog niet geheel rond. We hebben nog een paar sponsors nodig, die reclame kunnen voeren via grote spandoeken op de ballon. Wellicht heeft iemand nog relaties, ziet iemand nog ergens mogelijkheden? Bel dan even het Heldring College 08880-1356.
3. Openstelling van de nieuwe school voor iedereen uit de verre en nabije omgeving, die belangstelling heeft.

Woensdag 18 augustus: sportdag.

Donderdag 19 augustus: ludieke dag.

Zaterdag 21 augustus:

Grandioos slotfeest voor de leerlingen van het Heldring College op een reeds contractueel vastgelegde, maar voor de leerlingen geheim te houden plaats, waar middeleeuwse spelen worden gehouden, waar een klucht zal worden opgevoerd, waar massaal gegeten en gedronken wordt, waar een ter gelegenheid van het tiende lustrum gemaakte film zal worden vertoond, waar cabaret zal zijn, waar een goochelaar optreedt, waar een disc-jockey platen draait en de in Zetten beroemde Steelband weer van leer zal trekken; dit alles in een sfeer van fakkels, kaarsverlichting en middeleeuwse kledij.

U ziet, dat we één dag, te weten vrijdag 20 augustus, de dag die we voor de oud-leerlingen hebben gepland, hebben overgeslagen. Dit is n.l. onze grote probleemdag. De andere vier dagen zijn financieel en organisatorisch grotendeels rond, maar die vrijdag, die vrijdag!

Oude rotten beweerden dat de actie van zo'n duizend brieven die we naar oud-leerlingen gestuurd hebben en waarin we om de bijdrage van f 10,- vroegen, toch zeker een f 4.000,- zou opbrengen! Vergeet het maar! Die oude rotten lopen nu met een beteuterd gezicht rond!

Weet U, wat we per 25 januari 1971 binnen hebben? f 577,50. Daarmee kunnen we bijna de muziek 's avonds betalen en dan hebben we ook de kosten van zo'n rondzendbrief (postzegels, enveloppen: f 150,-) nog niet in mindering gebracht.

En weet U wat onze plannen voor die vrijdag zijn?

Tussen 14.00 en 15.00 uur aankomst op de nieuwe school, (wellicht met muzikale intocht) waar gelegenheid is tot bezichtiging en waar men alles zal doen om U gastvrij te ontvangen. Tegen 4.30 uur vertrek naar de oude school, waar tussen 17.00 en 19.00 uur een Breugheliaanse maaltijd in de open lucht, met bier en wijn, met barbecuetoestanden, een draaiorgel, patates etc. etc. wordt aangeboden. Een zigeunerorkest zorgt voor passende muzikale omlijsting, van opzweepende csardassen tot melancholieke "die-goeie-ouwe-tijd"-stijl.

Na de maaltijd begeeft men zich naar het Trefpunt waar de lustrumfilm vertoond wordt, waar vanaf ± 20.00 uur een geweldige Steelband de dansende menigte zal vermaken, natuurlijk met pauzes om op adem te komen, om oude vriendschappen te hernieuwen of nieuwe te sluiten. Tussen de bedrijven door zal er nog een cabaretesk optreden plaatshebben van enige enthousiastelingen waarbij liederen als Paul van Vliet en Toon Hermans verbleken. U zult begrijpen, dat wij om dit programma te kunnen verwezenlijken over heel wat geld moeten beschikken. Nu hebben we een kleine reservebron, maar het lijkt ons niet eerlijk deze geheel uit te putten enkel en alleen voor de oud-leerlingendag.

Er blijven ons dan ook slechts twee mogelijkheden: Ofwel we krimpen het programma voor de oud-leerlingendag drastisch in, ofwel we doen nogmaals een dringend beroep om financiële steun bij eenieder die onze school een goed hart toedraagt. Zonder hulp van de oud-leerlingen lijkt ons de organisatie van zo'n dag niet alleen financieel, maar vooral organisatorisch een riskante zaak. We gaan er n.l. van uit, dat eenieder die geld stort waarschijnlijk ook zal komen. Om de oud-leerlingendag enigszins redelijk te kunnen plannen, stellen we het volgende voor:

Als U komen wilt, stort dan f 10,-- op ons gironummer, als U met een of meer introducés komen wilt, stort dan voor ieder die meekomt f 10,-- (en vermeldt het aantal personen, waarmee men komt onder aan de girokaart). U hebt dan alles vrij, behalve het drinken.

Ieder, die betaald heeft, zullen we constant op de hoogte houden, zowel van de financiële als van de organisatorische gang van zaken.

Dan is er nog iets. Ter gelegenheid van ons tiende lustrum geven wij ook een gedenkboek uit. Dit zal niet saai zijn, zal vele pagina's tekst bevatten, zal handzaam én geschikt, om in een boekenkast te staan, zijn en zal tientallen foto's uit de tijd van Van Wel en Van Bommel, uit de tijd van Suiker en nu brengen. Bij de keuze van de foto's ligt de nadruk op originele en/of groepsfoto's.

Voor eenieder, die iets met onze school te maken heeft gehad moet dit toch een kostelijk boekwerk zijn, "een stukje eigen levensgeschiedenis".

De opslag is beperkt, de afname zal, naar het zich nu reeds laat aanzien, zeer groot zijn. Als U belangstelling hebt voor dit gedenkboek bestel het dan snel: de prijs is f 5,--. Als extra-geste zal iedere afnemer van dit boekwerk een alfabetische lijst krijgen van alle oud-leerlingen van de school en hun huidige adressen (voor zover bekend!). We bieden deze lijst los van het Gedenkboek aan, omdat we daardoor tot op het laatste moment aanvullingen kunnen verwerken.

Ook hiervoor overigens graag Uw medewerking! Stuur ons Uw nieuwe adres, of dat van anderen, die de school hebben verlaten!

Samenvattend:

- Stort a.u.b. f 10,-- (of meer) op het gironummer 1483562nt.n.v. J.A.C. Janssen, penningmeester Lustrumcomité Heldring College, Hoofdstraat, Zetten;
- Stort a.u.b. ook voor introducés. Vermeld onder aan de girokaart met hoeveel personen U komt;
- Stort als U het Gedenkboek hebben wilt f 5,-- extra op hetzelfde gironummer. Vermeld ook dat even onder aan de girokaart.

Als laatste oproep: laat ons niet in de steek! We hebben dit lustrumprogramma opgezet in de hoop, velen een kostelijke herinnering te bezorgen. Laat ons niet in de steek! We hebben dit programma al grotendeels rond, de contacten zijn gelegd, de contracten zo goed als afgesloten, we hebben uren en uren vergaderd en gewerkt. Laat ons niet in de steek!

Doe mee!

Stort een tientje of meer voor het slagen van ons en Uw feest!

Teken in voor ons Gedenkboek!

Laat Uw neus weer eens zien!

Ontmoet Uw oude vrienden en vriendinnen nog eens!

Maak nog één keer de reis naar de schoolbank in Zetten!

Zelfs als U het niet kan schelen, wat er van de school geworden is, kom dan toch!

Want het kan óns héél véél schelen om te weten wat er van u geworden is!

Tot ziens!

Namens de Lustrum Commissie
J.A.C. Janssen